

Tre små trumslagarpojkar

Ilia Peters

Käck marschtakt

Nils Södeström



1. Det var en mor-gon, då so-len sken och
2. Men tyst och hör! Och de vän-de vips på
3. Så drog de ut i den vi-da värld i



him-len lys-te blå, som tre små trum-sla-gar-
nä-sans lil-la tipp, ty där på vä-gen det
käck och hur-tig tropp. De gick i-ge-nom båd



poj-kar så: Nu ska vi ut och gå. De
hör-des steg, små steg som lät tripp, tripp. Och
skog och äng och upp på ber-gens topp. När



gick så mun-tert i nog-grann marsch och
snart de så-go tre flic-kor små, som
sång-en hör-des till trum-mors ljud, blev



trum-ma tak-ten till, så folk om kring ha-de
kom i so-lens glans. God mor-gon, trum-sla-gar-
det sån lust och fröjd, att vem som än kom i



väl-digt svårt att hål-la be-nen still. Och
poj-kar små, vart ska ni gå nån-stans? Får
de-ras väg blev hjär-tans glad och nöjd. Stäm



när de hun-nit till sko-gen fram, en
vi gå med, ska vi sjung-a, snäl-la
i, skrek flic-kor-na, sjung gott folk, känn



li-ten få-gel satt ut-i ett träd på dess
poj-kar, ge oss svar! Ja visst, så poj-kar-na,
sång-ens gla-da makt! Och då sjöng al-la en



högs-ta gren och slog en drill så glatt.
kom blott med, så går vi par om par. Det
glad re-fräng, tre poj-kar små slog takt.



lät så här: Tra la la la la, tra la la la la



la la la! Till de ras: trumme dum-me dum dum



dum dum dum dum dum dum dum. Det dum dum dum



dum dum dum *a.s.v.*



dum dum dum.